

ÇOCUKLARDADA ÖZGÜVEN



 Yaşamin ilk beş yili, insanı anlama yolculuğunun zorunlu tayflarıdır.

Çocuk, bakım verenin yaşam
üsluplarıyla kişiliğini, karakterini
özgüvenini temellendirir.

Gelişim ailede başlar. Aile içindeki ilk izler, kişiliğin gelişimini biçimlendirir. İlktoplumsal ödev ilişkisini ailede kurar. Sözlü sözsüz anavasa an-

Ozgürven anlamak için özbenlik hakkında birkaç söz söylemek zorunludur. Bir anlamda kendilik felsefesini kurabilme becerisi, öz benlik kriterlerinden geçer. Öz benlik, özgüvenli yaşamın kilit noktasıdır.

venin yaşamının kult noktasıdır.
ÖZBENLİK, içten doğa-
ru akan bir hareketin adıdır. Öz-
benlik, yani kişisel tarihçenizde
olup bitenler; olma ihtiyamıne
karşı gelişim meyilliği. Bir
oluş halinin kişilik ve ka-
rakter özellikleri de-
mektr. Kendi di-
şındaki tüm fak-
törleri değiştire-
bilme kuv-
tesi; değiştiremeye-
cekleri için
de kabul-

lenme becerisidir. Yapacaklar hakkında fikir sahibi olabilme enerjisidir.

bilgisine sahip olmakta geçer. Özgüven; gerçek kimlik yaradımıyla yaşama cesareti, kendine inanmaktan doğan bir varılma gücüdür. Özgüven, çocuğun erken dönemde yaşamındaki dünyayı anınlardırma çabasının sonucudur. Gelişimi dönemlerinde, sorduğu sorular ve aldığı yanıtlar, kesişirlerine uygun geribildirimler onun olaylara yaklaşımını belirler. Eğen her gelişim dönemine özgü ihtiyaçları karşılamıyor, ihmali ya da istismar ediliyorsa azar azar kirilgan benliğinin temellerini atacak denemek... Kirilgan benlik... İkinci... İkinci...

cocugun kendini ortaya koya-
bilme ceseretini elinden alarak
ve boycole davranislarin saltu
basikalarinin onayina burakma-
siyla olusur. Dogru davranis bi-
cimi üzerinde dusunmemeyen co-
cuk, nevi istevip nevi istemedigii
ya da dogru ile yanlis arasindaki
hakikatin bilgisine sahip olama-
masidir. Halbuki o kutsal cuma-
leyi "icimden geldigi icin guzel
ve iyi olanin ahlaki karakterine

İç benlik haznesi gelişitmeye-
yen çocuk, kırılgan benlikle-
ğeri bir özgüvenle sahip olamaz.
Oysak öğrenilmiş şairesizliğinin
arttuğu bir dünyada, özgüvenin
en çok ihtiyaç duyulan ilaçtı.
Özgürven bugünü tanzim eden
bir ruhsattır. Bu ruhsat olma-
dığında çocuk kendi başına iş-
yapabilme becerisine ulaşma-
vacaktır.

Ebeveynler; büyümeye çağın-
daki bir çocuğun öğrenmesini
gerekten elzem unsurlardan bi-
rinin, kendisi adına karar vere-
bilme yetisi olduğunu bilmez.
Çocuğun her davranışını üzür-
den keskin hükmü ve yaptırı-
maya uygulayan ebeveyn, çocuğun
öğrenme ruhunu baltalayabilir.
Çocuğun tek tek, ağır ağır,
yavaş yavaş davranışlarını dene-
meye çalışması fırsat tanımaz ve
çocuğa davranışlarının sonuçları
hakkında sorumluluk alma hür-
vetica kazanmasına rehberlik
edilmelidir. Çocuklar, ısgalci bir
ebeveyn değil gölge için varlığı-
nın hissetmek ister. Dînlenebilir,
anlamak, anlaşılmak ister. Çevre-
lerindeki yetişkinlerin koşullar-
suz kabul edici açısından, degi-
simle isterlermiş ister.

Cocuklar, özgüven geliştirdiginde karsılıştıkları zorlukları kişiselleştirmezler. Dıştan gelen etkiyi tehdit olarak almak yerine davranışları ve dıştan geleni gerçeklik süzgeçinden geçirme tepkisini geliştirir. Ve bu beceri hayatı önceme sahiptir. Çünkü özgüven, olası dış faktörlerin yickeyi etkisini ve yanlış mesajı, içe almayı öner.

Çocuklar, kim olduklarını

Çınar Koleji
PDR öğretmeni
Nuray Yüksel
'Çocuklarda
özgüven'
konusunda
ailelere dikkat
edilmesi
gerekken konuları
acıkladı.

reket ederler. Dış faktörler büyük şeyler de olmamayıp: Bir öğretmenin küçük bir eleştirisi "ben degersizim" içine düşürebilir. Çocugun başına gelenlerden etkilenmeye düzeyi özgüvene ilişkilidir.

Konuyu toparlarsak eğer; diyebiliriz ki öz benlik özgüvenin oluşması için zorunlu bir kosuldur.

Kendimiz ile ilgili inançlarımızın, düşüncelerimizin, algılarımızın tümü özgünü niteler. Çocugun yaşamı anlamlandırma pratığında, bakım ve renin tepkileri ve çevreden gelen geribildirimler omur kendilik haklarına saldırdı niteliginde ise özgürolume problemi olusacaktır. Çocukların karşılaşlıklarla her olay, onları kendi kendilerini değerlendirebilmeleri için negatif ya da pozitif yaklaşımları birlleşen anılardır.

Burada Yetişkinlerin düşen sorumluluk, çocukların hayatına dokunurken onlara olumlu ve pozitif belirleyici amalar bırakmaktadır. Evet, bazen yetişkin tarafından hırpalanan ve kötü davranışlara maruz kalan çocukların hayatına tutunmayı ve dayanıklılık olmayı öğrenebilir. Bunu özgüven ile karıştırılmamak lazımdır. Çocuklar duygularını sağlıklı yaşamayı özgürliğinden mahrum bırakıldığından dünyaya genel yaklaşımı sancılı olacaktır. Zulum ve ceza, meşru görülebilecek bir öğrenme metodudur degildir. Bu sadece öfke ve mutsuzluğun barındırınca içselleştiğinde olur. Benlik zedeleyen, yıkıcı konuşmalar... "ben sevilmeye değer degilim", "yine kaybedeceğim"

Oysa toplum içinde kendini yaşama cesaretine sahip, kendi içinde olma hürriyetine ve huzurunasahip, uyumlu olma salahiyyetine sahip bireylelere ihtiyaç vardır.

Son olarak ozi bir sozle yazımı tamamlamak istiyorum. "Başkasının alkışları olmadan yaşayamayan kişisinin tüm mutluluğu başka birimin elindedir." (Oliver GOLDSMITH)

